



Het bosrijke MEETJESLAND

TEKST & FOTO'S: Willy Ost

“Als je het ver van de kerktoren moet gaan zoeken, dan ben je niet goed bezig”. Het is een van de gevleugelde uitspraken van mijn grootvader zaliger. De man had het dan wel over het vinden van een levenspartner in een tijd dat een fiets nog een zeldzame luxe was. Nu Covid-19 ons in zijn greep houdt en Europese reisdoelen als exotisch en onbereikbaar aanvoelen, worden opa's woorden weer akelig actueel.

Niet ver van ons kot

Na talrijke buitenlandse omzwervingen zouden we bijna vergeten dat ons overbevolkte landje best trots mag zijn op een aantal landelijke hoekjes waar het aangenaam toeven is. Het Meetjesland rond Eeklo is er daar eentje van. Met zijn indrukwekkende fietsknooppuntennetwerk is het trouwens een waar fietsparadijs. Bovendien staat de aanwezigheid van onze VKT-camping Malpertuus er garant voor een warme ontvangst. Niets belet je dus om dit stukje Vlaanderen met een kampeerbezoek te vereren. Vergeet je stapschoenen en je fiets niet: mooie bossen in de onmiddellijke buurt van de camping nodigen uit tot zalig wandelen en de

fietsroutekaart van het Meetjesland knoopt een van haar vele punten vlak bij het terrein vast.

Welke meetjes?

Dat Keizer Karel tijdens zijn hitsige strooptochten rond Gent op zoek naar jonge deernen enkel oude 'meetjes' voor de deuren zag poseren, omdat het frisse wild zich veilig voor hem verborgen hield, is een goed gevonden maar uit de lucht gegrepen verhaaltje. De vermoedelijke waarheid is zoals gewoonlijk iets minder spannend. De benaming 'Meetjesland' werd pas eind 19de eeuw populair in Vlaanderen. Om te peilen naar de oorsprong ervan moeten we ons richting Gent begeven. In de 18de

eeuw was die stad bekend voor haar lijnwaadproductie en in heel wat dorpen rond Gent zoals Waarschoot, Lovendegem en Evergem waren talrijke wevers actief. Er waren toen minstens vier spinsters nodig om elke wever aan het werk te houden, waaronder heel wat oude(re) 'meetjes'. Bij mooi weer zaten die voor de deur gezellig buiten te spinnen. De naam Meetjesland verwijst dus duidelijk naar de band van de streek met textiel.

Die lieve Lieve

Ieder mens verklaart in het leven wel meerdere keren zijn of haar liefde. Natuurlijk telkens voor eeuwig of zelfs voor langer. Wie kan weerstaan aan



1

OP BEPAALDE DIJKEN IN HET KREKENGEBIED ROND ASSENEDE GELDT 'VOORRANG VAN SCHAAP' IN PLAATS VAN 'VOORRANG VAN RECHTS'.



1 Het monumentale poortgebouw van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve dateert uit de 13de eeuw. 2 Is er een betere plaats te vinden om tot rust te komen dan aan een van de krekens rond Sint-Laureins? 3 Het domein rond het kasteel van Wippelgem is vrij toegankelijk.



WAAR KAMPEERDERS THUISKOMEN

TOERISTISCHE DIENST

Toerisme Meetjesland
 Provinciaal Streekcentrum
 Huysmanhoeve
 Bus 1
 9900 Eeklo
 T 09 377 86 00
www.toerismemeetjesland.be

2

een liefdesverklaring aan de Lieve uit het Meetjesland heeft volgens onze bescheiden maar overigens heel juiste mening een hardvochtige inborst. Geef toe, je fietst niet elke dag in gezelschap van zo'n lieve Lieve, ook al is de dame in kwestie ondertussen al zowat acht eeuwen oud. "Het scoenste juweel dat de stede heeft" beweerden die van Gent ooit over hun kanaal, want daar gaat het wel degelijk over. Hoe kwam dat juweel tot stand? Wel, de Gentenaren hadden hun buik vol van de grote omweg die ze via de Schelde moesten maken om met hun goederen de Brugse zeehaven te bereiken. Dus spuwden ze in 1251 in hun handen, haalden hun schop uit de stal en groeven doodleuk een kanaaltje tussen Gent en Brugge, compleet met keersluizen en al. Bezwaarschriften en actiecomités bestonden toen nog niet en de werkzaamheden zullen wellicht snel gevorderd zijn. Zo ontstond tussen het Gravensteen en het Zwin bij Damme het oudste kanaal van Vlaanderen en zelfs van Europa. Je mag het zonder overdrijven een middeleeuws huzarenstukje noemen ... Zoals bij alle liefdes verdween ook hier in de loop van de tijd een groot deel van de oorspronkelijke

stroming. Delen werden gedempt, andere vloeiden over in kanalen. Maar wat overbleef, is de moeite waard om ontdekt te worden.

Langs het charmante Lievekanaal

We fietsen doorheen een landelijke streek met afwisselend weiden, akkers en boerderijen. Onderweg bieden hoeves met biologische streekproducten, heerlijke ijsjes of verse zuivelproducten de nodige afwisseling tijdens het trapen duwwerk. Meerkoeten, waterhoentjes en eenden gunnen ons geen blik terwijl ze naarstig hun jongen door het eendenkroos leiden. Wil je nog een oorspronkelijk stukje van 't Liefken zien, dan moet je in Stoktevijver boven Zomergem of tussen Belzele en Evergem gaan neuzen. Mais- en aardappelvelden vormen het podium voor witte wolkenmassa's en de geur van gras en water doet je twijfelen of heel die coronatoestand geen flauwe grap is. In Wippelgem wacht zelfs een heus kasteel op hongerige of dorstige fietsers. Ertvelde houdt het bij twee molens. Natuurlijk krijg je van ambachtelijk gefabriceerde ijsjes dorst. Geen paniek, onderweg verhelpen twee brouwerijen dit acute probleem.



3

In Ertvelde – de gemeente van de zanger die door Vlaanderen voor de gek werd gehouden, of was het omgekeerd? – verzekert Jef Versele in zijn unieke zelfstandige brouwerij Van Steenberge je een vochtige voortzetting van je tocht. Zegt de naam Van Steenberge je niets? Gulden Draak (het enige bier ter wereld in een wit jasje wegens gepatenteerd), Piraat en het sterke merk Augustijn zullen wellicht een belletje doen rinkelen. Huisbrouwers – zoiets als huisdokters maar dan gespecialiseerd in een andere discipline – Stefan en Ria van brouwerij Den Tseut in het centrum van Oosteklo houden het dan weer op ambachtelijk gebrouwen biertjes waarvan alleen de namen al je nieuwsgierigheid opwekken. Wanneer je weet dat met het voor niet-Meetjeslanders onuitspreekbare

tseut een varken wordt bedoeld, zal je niet verbaasd zijn er een Krulsteirt, een Hoppesnoet of zelfs een Bi3r voorgeschoteld te krijgen. Ik zou zeggen, even drinken met mate(n), alleen is immers zo eenzaam, om vervolgens zacht knorrend verder te fietsen. Na de proeverij geef je grif toe: mmm...eetjesland is heerlijk!

Hossen in de bossen

Van de uitgestrekte middeleeuwse bossen tussen Gent en Brugge blijven er nog enkele restanten over. De Meetjeslandse landschapsparkroute voert ons langs de drie belangrijkste bosgebieden van Oost-Vlaanderen. Dit natuurgebied waaiert uit langsheen Lembeke, Knesselare, Ursel, Kleit en Oostwinkel en is een paradijs voor wandel- en fietsfanaten. In totaal beslaat het zomaar eventjes 750 hectaren. Daarvan neemt Het Leen, een voormalig militair munitiedepot tussen Eeklo en Lievegem (fusiegemeente van Zomergem, Lovendegem en Waarschoot) 278 hectare voor zijn rekening. Zoveel mooie natuur lieten de militairen er bij hun vertrek na. Dankzij een goed uitgekiend provinciaal beleid genieten gezinnen en groepen van een netwerk van 36 kilometer verharde, en dus rolstoel- en buggytoegankelijke, en onverharde paden. In het vernieuwde bezoekerscentrum kom je alles te weten over de mysteries van het bos. Kinderen krijgen er een waaier aan educatieve info aangeboden. Wat verder belooft het Urselse

landschapspark Drongengoed een mix van avontuur en cultuur, overgoten met een flinke dosis mooie natuur. Lang voor er van plant-een-boomacties sprake was, bebosten de Norbertijnen dat Drongengoed. Daardoor verdwenen de heidegebieden nagenoeg volledig. Momenteel trachten bos- en natuurbeheerders stukjes heideland te herstellen. Wil je reeën of damherten spotten, dan zal je letterlijk vroeg moeten opstaan of anders de avondschemering afwachten. Centraal in het Drongengoed zorgt de historische Drongengoedhoeve (een beschermd monument) voor de versterking van de innerlijke mens.

Meetjeslands trots

Het past niet om als redacteur je persoonlijke smaak aan de lezer op te dringen. Daarom ga ik je hier niet vertellen dat de Krekenroute mijn favoriet onder de Meetjeslandse fietsroutes is. Water, wolken en wind toveren hier de onbegrensde polders om in poëzie, in een ode aan het eindeloze land waar je de stilte nog kan omarmen. Dit is in een notendop wat je mag verwachten in het krekengebied. Geen spectaculaire bezienswaardigheden, niets bijzonders, maar net daarom zo bijzonder ... In deze moerassige regio die eeuwenlang de inzet van de strijd tussen water en land is geweest, heerst grenzeloze



1



2



VKT-ers boffen

Naast het Drongengoedbos en het Leen mogen we ons verheugen over een derde bosrijk gebied in hartje Meetjesland. Dat dit mooie fiets- en wandelgebied in de onmiddellijke buurt van onze eigen rustige, kindvriendelijke en heel netjes onderhouden VKT-camping Malpertuus in Lembeke ligt, is een godsgeschenk. Campinggasten hoeven slechts een paar minuutjes te stappen om onder de kruinen van de hoge eiken weldoende afkoeling te vinden bij warme dagen. Laat je even uitwaaien tijdens een aangename wandeling en ontdek in de Lembeekse bossen het magische plekje met daarop de kapel van 'Den Bevenden Hazelaar'. Je zal merken dat de hazelaar helemaal geen hazelaar is, maar een linde. Om hem te zien beven zal je moeten wachten tot Sint-Juttemis. Ter plaatse zal je te weten komen dat het over

een oud volksverhaal gaat, compleet met edellieden en een moord ... Campingverantwoordelijken Johan en Nelly geven je graag plannetjes van wandelroutes mee, zodat je het noorden tussen de bomen en de velden niet verliest. Tussen haakjes, camping Malpertuus is het hele jaar geopend. Je hoeft dus niet tot de start van het kampeerseizoen te wachten om het Meetjesland te ontdekken. Trouwens: "In februari heb je 't skoenste licht van hiel 't joare om foto's te trekken," vertrouwd een visser aan een kreek me toe. Alvast succes bij je verkenning van het Meetjesland.

Als VKT-lid verblijven op Camping Malpertuus?

Je geniet heel het jaar door van 20% korting op je overnachting!



3

DEN DRAAD, EEN KUNSTWERK DAT VERWIJST NAAR DE ELEKTRISCHE AFSLUITING DIE TIJDENS WO I VLAANDEREN EN NEDERLAND SCHEIDDE.



rust. Letterlijk grenzeloos, want voor je het weet, bol je zo Nederland binnen. Helemaal niet erg, het aantrekkelijke landschap stoort zich immers niet aan door de mens getrokken grenzen. Sint-Laureins en Assenede vormen de kernen van het krekeland.

Van de krekens rond Sint-Laureins

Wie allergisch is aan te veel rust en stilte kan vanuit Sint-Laureins tot bij het provinciaal sportcentrum De Boerekreek fietsen. 38 hectare water zetten aan tot actief beleven. Zeilen, windsurfen, beachvolleyballen, zwemmen, je kan het er allemaal beoefenen. Diezelfde Boerekreek is ook het

overwinteringsgebied van honderden ganzen en de bruine kiekendief broedt er met plezier haar eitjes uit. Heb je genoeg gesport, vervolg dan je route en het fietsnetwerk brengt je geheid naar een idyllisch plekje of een kreek met een naam als een gedicht. Wat gedacht van de Vrouwkeshoekkreek? Van de Oudemanskreek bij het dorpje Sint-Jan-in-Eremo met zijn stemmige Sint-Jan-de-Doperskerkje? Of van Watervliet, dat in zijn kerk het 15de-eeuwse geklasseerde drieluik 'de Nood Gods' van de Meester van Frankfurt bewaart?

Ook culinair zit je goed. Een portie paling in 't groen smaakt nergens beter dan hier, waar al decennialang een traditie van palinggastronomie hoog wordt gehouden. Opvallend toch hoe de drank- en peuzelkroeg De Roste Muis in Waterland-Oudeman nog altijd gekend is over heel Vlaanderen. Vanwaar die bekendheid? Wellicht heeft het met de naam te maken, want die is afkomstig van ... inderdaad, waar je nu aan denkt. Die befaamde Muis staat eenzaam naast de plaats waar zich eind de 14de eeuw het nu verdwenen klooster Elmare bevond. De naam Elmare is de enige locatie in het Meetjesland die in het Reynaert-de-vos-epos wordt vermeld. Het Reynaertbeeld met de zeven ganzen in de Oudemanskreek verwijst naar dit feit.



1 De monumentale toegangspoort van de geklasseerde Drongengoedhoeve. **2** De inhoud van deze flesjes (en er zijn er nog meer) kan je in huisbrouwerij Den Tseut degusteren. **3** Onze-Lieve-Vrouw van den Bevenden Hazelaar, een pittoresk hoekje tussen het Kwadenbos en de Lembeekse bossen. **4** In het Bezoekerscentrum en Visserijmuseum van Boekhoute verneem je alles over het visserijverleden van het dorp. **5** Voor de kenners: de Gerardmolen uit 1864 van Wippelgem is een kettingkruier. Een vereniging zorgt ervoor dat hij nog regelmatig in bedrijf is.

... naar die van Assenede

Het Meetjesland zit vol afwisseling. Terwijl het krekeland rond Sint-Laureins zich in de zogenaamde platte polder situeert, sieren de krekens van Assenede zich met kilometers dijken waarop rijen populieren hun melancholische geruis mild over het land verspreiden. Je moet er echt naar zoeken, maar het liefdessteigertje bij de Grote



INTERESSANTE WEBSITES

www.huysmanhoeve.be
www.hetleen.be
www.boerekreek.be
www.routen.be/fietsrouteplanner



HET PROVINCIAAL STREEKCENTRUM
HUYSMANHOEVE HUIST IN DIT MOOIE
GEKLASSEERDE GEBOUW.



- 1** Volg de pijl en je belandt gegarandeerd in de Koeistraat.
2 Het Schipdonkkanaal trekt een kaarsrechte lijn door het vlakke land. **3** Boekhoute eert zijn vissersverleden. Op het plein voor de kerk pronkt één van de laatste vissersboten.
4 Camping Malpertuus, midden in de Lembeekse bossen.

Geul waar kunstenaar Wim Ricourt voor tekende straalt een en al romantiek uit. Zoals zeldzame vogels het krekengebied rond Assenede uitkiezen om er te overwinteren, zo oefent het uitgestrekte polderland een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op wie van fascinerende natuurgebieden houdt. Maar er is meer dan enkel natuur. Zo kan je met je fiets 'aanmeren' in Boekhoute, het vissersdorp zonder haven. Dat is ooit anders geweest. Het dorp heeft door de tijden heen zelfs drie havens gehad. Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelde dit voormalige grensdorp een belangrijke rol in het smokkelen van informatie vanuit het bezette Vlaanderen naar Nederland. Het natuurgebied De Braakman was destijds de kronkelende levensader die de Boekhoute haven met de zee verbond, tot hij in 1952 werd afgedamd om Zeeuws-Vlaanderen voor overstromingen te behoeden. Wil je er meer over vernemen? Het plaatselijke bezoekerscentrum vertelt boeiende verhalen over het rijke vissersverleden, de smokkelaarsroutes en de Grote Oorlog. Vergeet zeker niet een 'Girnaert'- of garnaal-bier te drinken, een biertje speciaal gebrouwen voor Boekhoute dat bekend is voor zijn

garnalenfeesten. Heb ik al vermeld dat er in het krekengebied naast zeldzame, ook regelmatig vreemde vogels passeren? Café Passé op de Doornedijk in Assenede ligt gegarandeerd in hun foerageergebied. Wie de deur van het dijkhuisje omringd door knotwilgen opent, treedt een andere wereld binnen en belandt pardoes in een bruine jazzclub uit de jaren 30. Iemand heeft me verteld dat hij op een keer de zonsondergang daar zo mooi vond dat hij er – weliswaar in aangenaam gezelschap – naast de beschilderde piano is blijven 'wachten' tot hij de zon weer zag opkomen.

Ten slotte

Is nu met dit verhaal alles gezegd over het Meetjesland? Natuurlijk niet. Er is nog zo veel te ontdekken en langs zo veel knooppunten te fietsen. Terugkomen is dus het ordewoord! Uw dienaar heeft vanaf de camping alle in dit artikel vermelde plaatsen met behulp van de fietsroutekaart probleemloos bereikt. Fietsroutekaarten en info kan je verkrijgen bij het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve op enkele pedaaltrappen ten noorden van Eeklo. Die Huysmanhoeve is trouwens op zichzelf

KAMPEREN

BEZOCHTE CAMPING

Camping Malpertuus

Tragelstraat 12
9971 Lembeke
T 0468 18 41 96
www.campingmalpertuus.be
gps: N 51°10'51.4", O 3°38'32.2"
open: het hele jaar door
In het centrum van het Meetjesland, aan de rand van de Lembeekse bossen, het uitgelezen vertrekpunt voor fiets- en wandeltochten. Mix van toeristische en vaste plaatsen, met een clubhuis, sanitair gebouw, buitenspeeltuin en petanqueterreinen. Veel gezellige restaurants in de buurt. 20% korting voor VKT-leden.

CAMPERPLAATS

Camperplaats Assenede

Sporthal
Kappelledreef 4
9960 Assenede
T 09 341 90 80
gps: N 51°13'51", O 3°44'56"
Rustige ligging op 500 m van het centrum. Met loopspunt voor afvalwater en cassettoilet, en 6 A stroom.

al een bezoek waard. Afgeleid van de jaarringen in een balk zou het mooie, beschermde poortgebouw van omstreeks 1247 dateren. Je kan heel gemakkelijk zelf je routes uittekenen en aanpassen via de website routen.be Δ